

Ferm

**Baal - Begijnendijk - Betekom
Grootlo - Schriek - Werchter**

Respecteer de geldende coronamaatregelen van de overheid én het verkeersreglement.

Wees een voorzichtige en (corona)veilige deelnemer.
Draag een mondkapje als je geen 1,5 m afstand kan houden.

Voetgangers, wandel rechts op het voetpad of op de begaanbare gelijkgrondse berm. Is er geen voetpad of gelijkgrondse berm?

Stap dan op het fietspad aan de linkerkant van de weg en verleen voorrang aan de fietsers.

Is er ook geen fietspad? Wandel dan zo links mogelijk en achter elkaar.

Fietsers, hou je aan het verkeersreglement. Rij op het fietspad en wees extra voorzichtig en waakzaam bij het oversteken van een straat. Gebruik de oversteekplaatsen als er zijn, ook al liggen die enkele meters van het kruispunt!

Afkortingen bij wegbeschrijvingen

Kp: kruispunt - rd: rechtdoor

T: je komt uit een weg die (bijna) loodrecht op een andere straat uitkomt en waar je dus links of rechts moet kiezen.

Fkp: fietsknooppunt en wkp: wandelknooppunt.

(Straatnaam) of een straatnaam tussen haakjes betekent dat je in die straat komt maar dat daar op die plek geen straatnaambord staat.



Ferm

BETEKOM - 43 km
start plein Sint-Laurentiuskerk

juli 2021

Deze fietstocht start en eindigt aan de kerk in Betekom en is ongeveer 42 km lang. Vermits de toer richting Holsbeek en Kessel-Lo gaat, kan die af en toe pittig zijn: het gaat bergop en - gelukkig - ook bergaf. Een goede conditie en/of elektrische ondersteuning kunnen helpen. Lees de algemeenheden op de buitenkaft. Hier en daar vind je toeristische/geschiedkundige uitleg.

Start aan Sint-Laurentiuskerk te BETEKOM. Volg de knooppunten:

11 - 92 - 91 - 67 - 66 - Montfortcollege - 64 - 82 - 42
29 - afdaling langs Chartreuzen- en Lindenbos, samen 105 ha
83 - 5 - abdij van Vlierbeek - 80 - 4 - 81

Bij fkp 80: opgelet!

Steek de straat over en volg het fietspad links van de baan richting fkp 4. **Bij fkp 4:** steek de straat opnieuw over en volg het fietspad rechts van de baan richting knooppunt 81.

Rij bij fkp 81 de brug niet over maar steek onmiddellijk na de rotonde de straat over **richting fkp 82**. Blijf richting fkp 82 volgen tot het **kp van Langeveldstraat met Pleinstraat**. Sla de Pleinstraat links in. Rij onder de E314 door, rij even later de spoorweg over en volg deze weg tot het einde. Steek de drukke betonbaan (steenweg Aarschot-Leuven) over en sla links af richting fkp 41. Sla onmiddellijk rechts af naar het Vuntpad naast de Vuntbeek.

41 - 66 - 62 - Vorsdonkbos - 17 - 92 naar startpunt.





Tussen knooppunten 66 en 64:
**Montfortcollege en
 Montfortinternaat**

In 1922 begon men met enkele leerlingen uit het Drievuldigheidscollège te Leuven met een opleiding van montfortanen in België. Toen er meer leerlingen kwamen, werd het kasteel *Vrouwenpark* te Rotselaar

aangekocht. Het oude, vervallen kasteel werd omgebouwd tot schoolgebouw met internaat. De eerste strenge winter van 1928-1929 met ongemakken van een groot gebouw, zonder verwarming, zonder stromend water en elektriciteit, met slechts enkele kachels en petroleumlampen werden met edelmoedigheid verdragen: een prima voorbereiding op het latere missionarisleven.

De Latijn-Griekse opleiding werd gegeven door paters montfortanen, het materiële werk verzorgd door de broeders montfortanen. In 1936 kwam het grote gebouw met het trappenhuis aan het klooster erbij: *Alveus*. Mee dankzij de inspanningen van paters die elke grote vakantie per fiets door heel Vlaanderen trokken om er kandidaat-montfortanen te ronselen, bleef het aantal leerlingen groeien.

Na WO II werden ook niet-priester-kandidaten toegelaten. Het witte paviljoen werd gebouwd. De naam veranderde in Montfortaans Seminarie: een internaat voor jongens, waarvan elk jaar enkelen hun studies voortzetten aan het montfortaanse grootseminarie in Oirschot (NL). In 1954 werd de kapel gebouwd. In 1964 volgden tussen de grote bouw en de kapel *de blok Gheysels* - nu *Babel* genoemd -, de aula en de nieuwe proosdij. In al deze jaren zetten 71 paters en 56 broeders montfortanen hun beste krachten in voor de vorming en de opleiding van jonge mensen. Er kwamen 70 roepingen uit voort: 6 broeders en 64 priesters.

In 1985 werd de nieuwe school gebouwd: de *Waterkant*. Het Montfortaans Seminarie werd getransformeerd tot Montfortcollege met algemene vorming voor meer dan 250 leerlingen-internen. In 1989 kwamen de eerste externen en in 1994 de eerste meisjes. In 2001 werd het nieuwe internaat gebouwd, toegankelijk voor jongens en meisjes. De 250 leerlingen van 1985 werden er 900.

En al waren er de laatste 30 jaar geen roepingen meer, er worden nog altijd geëngageerde gediplomeerden de wereld ingestuurd. Montfort leeft in Rotselaar en ver daarbuiten.



Tussen knooppunt 29 en 83: **Chartreuzen en Lindenbos**

Het Linden- en Chartreuzenbos - samen 105 ha - liggen vlak bij elkaar en kenmerken zich door holle wegen, een grillig landschap en prachtige vergezichten. De natuuroase *Chartreu-Zen-Bos* is een bezoek meer dan waard. Een natuuroase

is een plek waar de focus op rust en traagheid ligt. *Natuur en Bos*, de grootste natuurbeheerder van Vlaanderen, richt op verschillende plaatsen natuuroases in: stukjes stille natuur waar je je hoofd helemaal leeg kan maken. Het pad naar de natuuroase start aan de parking, bij het kruispunt van de Lindestraat en Meidries. Een indrukwekkende verwelkomingsboog nodigt je uit om een rustgevende wandellus van ca. 3,5 km te ontdekken door de artistieke houten meditatiesymbolen te volgen. Houten rust-objecten, gemaakt door Woodenart en sociale tewerkstelling *De Winning*, nodigen uit om te zitten, liggen, hangen, rusten ...



Tussen knooppunt 5 en 80: **abdij van Vlierbeek**

De abdij vormde zeven eeuwen lang het kader voor het dagelijks leven van de benedictijnenmonniken van Vlierbeek (1125 - 1796). Zij maakten omliggende gronden

vruchtbaar en speelden een grote rol in de overdracht van kennis en religie in de streek. Met het afschaffen van de kloosters maakte de Franse Revolutie een einde aan het kloosterleven. Vlierbeek is een bevoorrechte plaats met een bijzondere sfeer die nog steeds de rust van de vroegere monnikengemeenschap uitstraalt. Zonder coronamaatregelen is de abdij van Vlierbeek de gedroomde pleisterplaats voor passanten die op het terras van de herberg genieten

van de gastvrijheid zoals die vroeger tot de taken van de abdij behoorde. De abdij is nu het centrum van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Vlierbeek.

Tussen knooppunt 62 en 17: **Vorsdonkbos**

De naam *Vorsdonkbos* verradt de verscheidenheid van het landschap. *Vors* is het plaatselijke woord voor kikker, die afwisselend op het land en in het water leeft. *Donk* is een oude Vlaamse naam voor zandheuvel naast een rivier. *Bos* duidt er op dat de grond altijd natuur is gebleven, nooit in cultuur werd gebracht.

Toen de zee zich miljoenen jaren geleden uit de streek terugtrok, liet ze ijzerhoudende zandbanken achter. De heuvels die het landschap rondom de Demervallei bepalen, zijn overblijfselen van die versteende zandbanken. Ze geven aan het Hageland haar typische uitzicht. Aan de heuvels Eikelberg en IJzerenberg dankt het Vorsdonkbroek zijn opvallende waterrijkdom. Het water dat op de heuvels in de bodem dringt, zoekt zijn weg door de ondergrond om veel later aan de voet van de heuvelflank op te borrelen. Veel bijzonder zuiver 'kwelwater' komt zo terecht in het Vorsdonkbroek, zowat het laagste punt van het Hageland. Vorsdonkbos is een nat gebied met een uitzonderlijke plantenrijkdom, dankzij de unieke trilvenen. Vooral in mei en juni, als de orchideeën in bloei staan, is het gebied op zijn mooist.

